



Vertelt het verhaal over Ethiopië tijdens het regime van Haile Mariam Mengistu door de ogen van de arts Anberber. Een verhaal over persoonlijke herkenning van de misplaatsingen van Intellectuelen en het gevoel van machteloosheid bij de keuze tussen het verdwijnen van zijn volks menselijkheid en sociale waarden.

U kunt deze aanvragen op leenbasis via meldpunt@advlimburg.nl met het onderwerp 'aanvraag dvd'.