



In Lima is het leven de laatste decennia alleen maar slechter geworden, is de strekking van El Olvido. Omdat het lot van de acht miljoen inwoners van Lima volgens Honigmann niemand iets kan schelen, heet de film El Olvido: de vergetelheid. Ondanks de misère en het verdriet, heeft Honigmann ook oog voor de poëzie en humor in hun verhalen en brengt zij zodoende een eerbetoon aan haar geboorteland.

U kunt deze aanvragen op leenbasis via [meldpunt@advlimburg.nl](mailto:meldpunt@advlimburg.nl) met het onderwerp 'aanvraag dvd'.