

Bab Al Khir

باب الخير

In de film Bab al Khir (De deur naar het goede) worden ouders die twijfels en vragen hebben over opvoeding opgeroepen niet te aarzelen met het inroepen van hulp van instanties. „Of je nu Nederlands bent of een Marokkaanse achtergrond hebt, niemand hangt z'n vuile was graag buiten. Extra probleem met Marokkanen is echter, dat ze vaak nauwelijks de weg weten naar instanties. Onze boodschap is: het is geen schande om hulp in te roepen, integendeel.”

Behalve sleutelfiguren in de Gouds-Marokkaanse gemeenschap, zoals de voorzitter van de moskee en een jongerenimam, spelen ook burgemeester Cornelis, politiechef Patijn, een Marokkaanse moeder en een aantal jongeren een rol in de mini-documentaire.

U kunt deze aanvragen op leenbasis via meldpunt@advlimburg.nl met het onderwerp ‘aanvraag dvd’.